

#### RUTEN:

- ❖ Start ved Fritidscentret
- ❖ Kør til højre ad Stadionvej
- ❖ Drej til venstre ad Grønvangsallé
- ❖ Drej til højre ad Borgergade
- ❖ Drej til højre ad Præstegårdsvej
- ❖ For enden af Præstegårdsvej - drej til venstre ad Skovbøllingvej
- ❖ For enden af Skovbøllingvej - drej til højre ad Tvilhovej
- ❖ For enden af Tvilhovej - drej til højre ad Gettrupvej
- ❖ For enden af Gettrupvej - drej til venstre ad Grenevej
- ❖ For enden af Grenevej - drej til venstre ad Øster Terplingvej
- ❖ Drej til højre ad Tvilevej
- ❖ For enden af Tvilevej - drej til højre ad Glejbjergvej
- ❖ Forsæt lige ud ad Borgergade
- ❖ Ved Hotel Glejbjerg - drej til højre ad Bøgelund
- ❖ For enden af Bøgelund - drej til højre ad Stadionvej
- ❖ Tilbage ved Glejbjerg Fritidscenter

Længde: Ca. 15,6 km

Terræn: Asfalt hele turen

Øvrige forhold: Borgergade er noget trafikkeret.

Ellers er ruten velegnet for alle motionister.

#### Glejbjerg

Glejbjerg består af tre dele – landsbyerne Åstrup og Grene samt stationsbyen Glejbjerg.

Åstrup sogn var oprindeligt et typisk landsogn med landbrug og tilhørende servicevirksomheder placeret i Åstrup by, hvor også kirken er placeret.

Andelsvirksomhederne (Brugsen, mejeri og foderstof) var alle placeret i Grene by.

Da banen i sin tid skulle anlægges valgte man placeringen mellem de to byer – i Glejbjerg ved den netop anlagte plantage. Herefter udviklede Glejbjerg sig som en typisk stationsby omkring en lang, lige gadestrækning.

Åstrup ligger smukt i landskabet med den fine landsbykirke, og som noget ganske særpræget er der kun bygget på den ene side af vejen.

Grene er domineret af store anlæg, men med fin kontakt til landskabet mod syd.

Glejbjerg er præget af den meget lange Borgergade.

Byen er afgrænset mod vest af banen og Åstrup Plantage, og mod øst har byen udviklet sit boligkvarter med skole, institution og hal.

Landskabet omkring Glejbjerg bærer præg af de mange vandløb, åer og engdrag. Derudover er der en del plantager/skove i området.

## En historisk cykletur gennem Glejbjerg



## SKOLEVEJEN



Denne pjece er udarbejdet af Glejbjerg lokalråd støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet samt med støtte fra Fødevarerministeriet

Tekst: Peder Christian Ottosen

Foto: Aastrup Sognearkiv/Tommy Jensen



**Åstrup Skole.** I Borberggade lægges mærke til nr. 116, der blev opført som skole i 1878. Her var skole indtil 1910. Skolen blev opført af genbrugsmaterialer fra den nedlagte skole i Skovbølling. Den blev dog hurtigt for lille og blev allerede i 1910 udskiftet med bygningen Borberggade 105, hvor skolen var indtil 1964. I '40'erne blev der bygget gymnastiksal til skolen.

**Præstegårdsvej** Fortsæt ud af Borberggade og drej til højre ad Præstegårdsvej. Ved Præstegårdsvej 2 lå i 1700-årene en skolebygning.

**Tvilho Skole** Fortsæt ud ad Præstegårdsvej og drej til venstre Skovbøllingvej, hvorefter der drejes til højre ad Tvilhovej. På grunden, der i dag bebos af Styropack, blev Tvilho skole opført i 1876 og fungerede som skole indtil 1964. Da man i sin tid byggede skolen, fik den gulve af norske brædder og ikke som det ellers var skik lerstampede gulve. Bygningen havde seks fag og de tre sidste rummede lærerens værelse, skorstenen og forstuen. I 1876 kostede det kr. 1.666,44 at opføre en skole.

Glejbjerg skole



Åstrup skole



Tvilho skole



Twile-Terping skole



**Twile skole**

Forsæt forbi Styropack og kød ud til Gettrupvej, hvor der drejes til højre tilbage mod Glejbjerg. For enden drejes mod Grenevej og til venstre ad Øster Terplingvej. Herefter drejes til højre ad Tvilevej, hvor nr. 23 blev opført som skole i 1879. Skolen kostede kr. 1.855,73 at opføre og blev nedlagt, da Åstrup skole stod færdig i 1964.

**Borberggade 11**

Kør ud til Glejbjergvej og til højre tilbage til Glejbjerg. I Glejbjerg by passeres Borberggade 11. Denne blev opført som skolebygning og lærerbolig i 1839 og fungerede som sådan i 24 år.

**Åstrup Skole**

Fortsæt ad Borberggade og drej til højre ad Bøgelund. Her ligger Bøgelund 6, Åstrup skole, der har været i funktion siden 1964. Da skolen blev taget i brug, blev sognets andre skoler nedlagt.